

## ÜRDÜN'DE YAŞADIĞIM DÖRT AYLIK DİL ÖĞRENME TECRÜBEM İLE TÜRADEK DİL KAMPI KIYASI

15 Eylül 2016 tarihinde Mevlâna Öğrenci Değişim Programı ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden dört aylığına Ürdün Üniversitesine gittim. Hazırlık sınıfını okuyup geçtikten sonra Arapça ile ilgilenmemiş, bu sebeple Arapçamı geliştirememiştim. Muhadese noktasında da sıkıntılar yaşıyordum; kelime hazinem de fazla geniş değildi. Arapçayı öğrenip geliştirmem için yurtdışına çıkmam gerektiğine inanıyordum.

Ürdün'e gidince, Fakülteden sekiz arkadaşım ile beraber bir dairede kaldık; bu sebeple daima Türkçe konuşuyor, ne zaman Arapça konuşmaya karar versek çok geçmeden ana dilimize geri dönüyorduk; kendimizi ne kadar zorlasak da azmimiz yeterli ve caydırıcı olamıyor, kolayca kaçıyorduk. İki arkadaşım, daha önce TÜRADEK dil kampına talebe ve Rehber abla olarak katılmışlardı, bize göre Arapçaları daha iyiydi. İlk hafta Arap arkadaşlarımızla, neredeyse hiç konuşmadığım gibi anlama noktasında da sıkıntılar yaşadım. Arap memleketinde dört ay kalmamıza rağmen dilimizi fazla geliştiremememizin sebebi,

**1-** Dil merkezine gitmek yerine lisans derslerine girmemiz,

**2-** Türklerle beraber bir dairede kalmamız,

Bu iki sebep yanında Hadis, Tefsir, Fıkıh usulü gibi dersleri Arapça almış olmamız da bizi zorladı fakat faydalı ve güzel bir tecrübe de oldu. İçimizden dili iyi olanlar bu süreci daha kolay ve verimli yaşadı.

Ürdün'de Arapça öğretimi için bulunduğum süre zarfındaki olumsuzluklardan biri de halkın ammice konuşmasıydı, fakültede hocalarımız fasih konuşmaya çalışsalar da arada ammiceye dönebiliyorlardı.

TÜRADEK Dil Kampında ise günlük hayatta elzem ve en temel ihtiyaçlardan biri olan tanışmaktan başlayıp, konuşma halkasını yavaş yavaş genişlettik. Kamp sonuna doğru, çok farklı konular hakkında fikir sahibi olarak konuşabilme melekesi kazandık.

Ayşe Hocamızın dediği gibi bu kamp bize, bir alemin kapısını açmaya yarayan bir anahtar verdi, o anahtarı kullanıp bu geniş alemin içine girerek, ufkumuzu ve dilimizi geliştirmek, bizim irade ve azmimize bağlı olarak, kamp sonrası başarabileceğimiz bir süreçtir.

Gün içinde akşama kadar ve ertesi gün kahvaltı öncesindeki zaman diliminde, mütalaada aldığımız dersleri tekrar etmemiz, öğrendiklerimizin pekişmesine ve yazıp not almadan konuşup tekrarladığımız cümleler de pek çok kelime ezberlememize vesile oldu. Hocalarımızın fasih konuşması, Arapça dışında tüm dillerin yasak olması, Arapça ile yatıp kalkmamız, Arapça rüya görmemiz, kendi vatanımızda, bir yurt binası içinde, Arap ülkeleri ayağımıza gelmiş gibi yaşama imkânı bulmakla anladım ki Arapça öğrenmenin ilk basamağı olan anlama ve konuşma melekesi kazanmak için yurtdışına çıkmak, olmazsa olmazlardan değilmiş. Anlama, konuşma ve kelime hazinesini zenginleştirme açısından değerlendirdiğim zaman, 45 günlük TÜRADEK dil kampından, dört aylık Ürdün tecrübesinden daha fazla istifade ettim.

Böyle bir imkânı yurt içinde bizlere sunduğunuz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim.

**Edanur GÜNGÖREN**

**16.08.2017**

**Marmara Üniversitesi**

**İlahiyat Fak. 4. Sınıf Öğr.**